

## Op Pelgrimstocht van Brugge naar de Catharinaberg.

Mag ik je meenemen in het verhaal van een wel zeer bijzondere, jonge vrouw, die op zoek was naar waarheid, wijsheid en inzichten? Dit is het verhaal van Catharina van Alexandrië.

Catharina kwam uit een roemrijk patriciërsgezin, haar vader was gouverneur van Alexandrië. De jonge vrouw was niet alleen beeldschoon, ze was heel intelligent en uiterst intellectueel. Het verhaal doet de ronde dat zij op haar vijftiende alle werken van Plato uit het hoofd kende. In die tijd was het de gewoonte dat een meisje van rijke afkomst huwde met een man die nog welstellender was dan zijzelf, om zo het grondgebied en de rijkdom te vergroten. Dat was echter buiten Catharina gerekend: Catharina hield van Jezus, met hart en ziel. Nadat de maagd Maria aan een oude kluizenaar was verschenen en zij hem de opdracht gaf Catharina op te zoeken en haar de boodschap te brengen dat zij de bruid van Jezus zou worden, sloot Catharina een mystiek huwelijk met Christus (Wat later werd gezien als de intense liefde tussen God en de mens.) en beloofde ze maagd te blijven. Keizer Maxentius, zelf een overtuigd polytheïst, hoorde over deze bijzondere vrouw en haar devotie voor de zoon van die ene God. Catharina werd op het hof ontboden en de keizer werd op slag verliefd. Hij wou, deze volgens hem perfecte vrouw, tot zijn tweede vrouw kiezen. Catharina stapte op de keizer af en argumenteerde tot de keizer geen weerwoord meer kon bieden. Ze weigerde bovendien om zijn vrouw te worden. Maxentius nam haar gevangen, bedreigde haar met de meest gruwelijke folteringen, in de hoop dat zij haar geloof zou afzweren en zich tot het zijne zou bekeren. Hij stuurde vijftig van de meest prestigieuze heidense filosofen op haar af, in de veronderstelling dat zij haar zouden bekeren. Het tegendeel was waar! Catharina, vol van liefde voor Jezus, bekeerde de filosofen tot het Christendom. De keizer ontstak in razernij. Hij liet de filosofen doden en zijn woede tegenover Catharina groeide steeds meer. Toen de keizer op veldtocht was, besloot de vrouw van de keizer samen met tweehonderd soldaten die innemende vrouw waarover ze zoveel had gehoord en voor wie ze diepe bewondering had, te bezoeken. Zowel de tweehonderd soldaten als de eerste vrouw van de keizer bekeerden zich na hun bezoek tot het Christendom. Allen moesten zij het met de dood bekopen. Maxentius kon het niet verkroppen dat Catharina hem in alle opzichten had vernederd. Hij raakte verbitterd door haat en jaloezie. Hij liet een rad bouwen waarop ijzeren punten werden gemonteerd. Catharina werd aan dit rad vastgebonden. Maar nog voor de punten haar konden raken, brak het rad door een blikseminslag. Compleet gefrustreerd door dit "toeval", beval Maxentius de beulen om Catharina te verbranden. Opnieuw kwam er redding uit de hemel: het vuur waaide uiteen en verbrandde de beulen. Martelpoging na martelpoging werd Catharina gered, tot op een trieste dag. Wanneer de pest ontzettend veel slachtoffers eist, offert Catharina zich op en kan men haar te onthoofden. Uit haar halswond vloeit een soort melk, die de stad bevrijdt van de pest. Hierop werd haar lichaam door Engelen naar de Sinaïberg gedragen, waar Pelgrims het meer dan vierhonderd jaar later in zeer goede staat terugvonden.



In de dertiende eeuw na Christus verhuisde een deel van de patriciërsfamilie Adornes uit het Italiaanse Genua naar Brugge. Net als Catharina, die één van de populairste heiligen was uit de middeleeuwen, had de familie een grote devotie voor Jezus. De bekendste telg van de Adornesfamilie, Anselm, huwde Margareta vander Banck en dit liefdevol huwelijk zegende hen met maar liefst zestien kinderen. Wanneer zij één van hun dochters Catharina noemen, wordt nog maar eens duidelijk hoe toegewijd zij de heilige Catharina en haar bruidegom Jezus zijn. Wanneer Anselm Adornes rond 1470 een plan opvat om een bedevaart naar Jeruzalem te ondernemen, beseft hij maar al te goed hoe moeilijk deze expeditie zal zijn. Heen en terug naar het Heilig Land, ongeveer vijfduizend kilometer te paard en per boot wordt in deze tijden als roekeloos beschouwd. De zwarte dood (de pest) woedt nog in alle hevigheid en het Nabije Oosten is levensgevaarlijk door de moordende haat en spanningen tussen christenen en moslims. Gesterkt door zijn diepe geloof en de familietraditie die een innige devotie koestert voor het Heilig Kruis, besluit Anselm toch op bedevaart te gaan naar het Heilig Graf, samen met zijn zoon Jan. De pelgrimstocht zal veertien maanden duren. Eén van de belangrijkste bestemmingen van hun kruistocht is de Catharinaberg, de berg waar de Engelen het lichaam van de Heilige Catharina achterlieten. Catharina wordt als beschermheilige voor deze bedevaart gekozen. Na de top van de Catharinaberg te hebben aanschouwd, keerden de heren terug naar het Catharinaklooster waar ze een week verbleven. Dat verblijf liet een diepe indruk na. Bij de bouw van de Jeruzalemkapel, die geïnspireerd was op de Heilig Grafkerk in Jeruzalem, worden heel wat elementen die naar de Heilige Catharina verwijzen opgenomen. Niet alleen wordt het rad van Catharina als familie-embleem gebruikt door de Adornessen, op verschillende plaatsen in de kapel vind je haar ook overbekende attribuut terug.



Wil je net als Anselm en Jan Adornes op pelgrimstocht naar de hoogste berg van het Sinaïgebergte, je eigen queeste beleven? Wil je graag prikkels zoals warmte, vermoeidheid en jezelf overwinnen? Ben je iemand, zoals de Heilige Catharina, die zich niet snel laat ombuigen? Sta jij voor daadkracht, doorzettingsvermogen en kun je ook jezelf trouw blijven in moeilijke situaties? Dan is onze trektocht naar de Catharinaberg de ervaring die je zoekt. Na zware momenten waardoor je ook emotioneel geraakt zult worden, volgt de bekroning. De top van de berg is een ware zegen voor jouw persoonlijke groei en gegarandeerd één van de mooiste ervaringen die je jezelf cadeau kunt doen.

Ontdek wie je echt bent in het hart van de woestijn.

