

Healing:



Om healing te ontvangen moeten we eerst signalen herkennen bij onszelf. Veelal gebeurt het dat we geen zicht krijgen op wat er met ons aan de hand is, laat staan om het uitgelegd te krijgen. Wij voelen en weten dat er soms jaren iets aanwezig is en dat het niet goed voelt, maar dat het zo moeilijk is om er mee naar buiten te komen.

Een healing kan effectief inwerken bij een acute situatie zoals burn-out, depressie, ziekte enz. maar ... healing kan ook effectief werken bij een sluimerend gevoel van onbehagen. Wie is er niet op zoek naar het geluk in het leven, naar dat betere. Dit is voor iedereen anders. We zijn allemaal verschillend en uniek.

Hoe?

Iedereen benader ik respectvol en liefdevol ongeacht zijn herkomst of verleden.

Geen enkel onderwerp is taboe, je diepste gevoelens en gedachten mogen geuit worden.

Niemand verdient het om te blijven zitten met een schuldgevoel of een opeenhoping van eigen niet begrepen levenservaringen of het probleem nu op een psychisch of lichamelijk vlak situeert.

Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal recht hebben op een gelukkig leven en dat er zelfgenezing mag optreden.

Mijn healingwerk bestaat erin om met een onvoorwaardelijke liefde te werken, in alle neutraliteit, naar elk levend wezen, over alle grenzen heen.

Elk individu, het licht van wonderen te laten ervaren en elk met zijn eigen wil te laten kiezen welk leven hij of zij wil leven.