

# Laten we een baken voor elkaar blijven.

## Reiki inwijding 1ste graad



Hier mag ik jou inwijden om de energie van Reiki te openen die jij mag verkennen.

Hier mag ik jou inwijden, zo kan jij jezelf en anderen helen.

Hier mag ik jou inwijden om het vertrouwen en geloof in jezelf te helpen versterken.

Twee dagen om vele vaardigheden te leren en een stuk van jezelf te leren ontdekken.

Wanneer: 5 en 6 februari 2022 van 10u tot 17u  
Locatie: Breesstraat 1, 8820 Torhout "Huize Wulvemote"

[Inschrijvingen en informatie via volgende link](#)

## Reiki oefennamiddag



Elkaar ontmoeten is meer dan elkaar terugzien tijdens de Reiki oefennamiddag.

We verdiepen ons in Reiki en in al haar vormen. Niet alleen door met onze handen te helen, maar door te luisteren naar elkaar en ervaringen uit te wisselen.

Elke ervaring brengt rijkdom mee die we gratis met elkaar delen.

Als Reiki master stel ik niet alleen vragen over jou en je leven.

Ik breng ook invulling in jouw leven en toon jou je persoonlijke Reiki weg.

Door te oefenen en je open te stellen voor het leven, wordt jouw leven een baken voor jezelf en voor vele anderen rondom je.

Inschrijven en informatie [klik hier](#)

Zaterdag 12 februari van 13u tot 16u te [Torhout](#)

## Meditatie avonden

Elke geleide healing meditatie die ik mag geven is een zegen voor jou maar ook voor mezelf omdat ook ik mag meesurfen op de helende energie van licht.

De thema avonden brengen jou daar waar het licht mag schijnen.

Onder mijn begeleiding neem ik je mee om diep te ontspannen en de vele spanningen los te laten. Ik breng jouw aandacht naar binnen, naar je innerlijke wereld waar jij je ware "ik" ontmoet. Ik laat je kijken naar het juiste beeld uit je vorige ervaring, met jouw wijsheid en inzichten van vandaag. In een staat van oordeelloosheid krijg je een beeld die je toen niet zag en vandaag verhelderend kan zijn in jouw leven.

Je staat er nooit alleen voor, ik verwelkom je zodra jij binnenkomt en begeleid je tijdens de helende meditatieve reis. Op het einde krijg jij van mij inzichten aangereikt om het beeld en de ervaring te vervolledigen.

Na elke deelname groei jij als wezen, een toenadering vindt plaats met je ziel.



Ondanks bewolking rondom onze hoofden blijft de zon schijnen in ons hart, onverminderd.

## Activiteiten, informatie en inschrijvingen

Je kan je inschrijven of meer informatie vinden op mijn website [De Steen](#)

**Geleide healing meditatie**

09/02 [Gent](#)

**Geleide healing meditatie**

10/02 [Torhout](#)

**Geleide healing meditatie**

11/02 [Antwerpen](#)

**Intuïtieve meditatie**

18/02 [Beernem](#)



## Nieuwe locatie meditatieavonden te Gent

Vanaf de maand februari start ik op een nieuwe locatie te Gent met het geven van Geleide healing meditatie.

Vol enthousiasme kijk ik ernaar uit om er met bekende en nieuwe mensen meditatie te geven. Geleid door het thema "liefde" zal ik mij gesterkt voelen.

UR.zone Gent  
Het Salon  
[De Pintelaan 347, 9000 Gent](#)

Ruime parking voor auto en fietsen aanwezig.



## Sinaï spirituele reis - 25 februari 2022



Onze tickets zijn geboekt en het is nu rustig aftellen om te vertrekken.

Lopen op blote voeten, genieten van de zon, nieuwe ontdekkingen ervaren. De Sinai woestijn is een gevarieerd gebied waardoor het nooit stooft of saai wordt. Zelfs het zand door je handen laten wegstromen is helend, meditatief en rustgevend.

Als begeleider, coach, heler en motivator ben ik er om de deelnemers bijzondere en onvergetelijke ervaringen te geven. Tevens gebruik ik deze 10 daagse om deelnemers het volgende aan te reiken:

- zich te bevrijden
- inzichten ontdekken die werken
- de ware rust bij zichzelf te vinden
- eigen kunnen herkennen en waarderen
- zichzelf te overtreffen
- ...

en nog meer kwaliteiten die zich spontaan tonen. Alles gebeurt organisch en niets gebeurt zomaar, dat is de kracht van de Sinai woestijn die ons heelt van vele belemmerende obstakels. Ik durf uit ervaring spreken dat iedereen terugkomt als een licht veertje, met een enorme kracht, heldere ogen en een warm hart die de wereld anders durft te benaderen. Niemand zal in jouw weg komen te staan na deze verkwikkende, spirituele, zonnige reis tussen de ontelbare zandkorrels en de warmte van de bedoeïenen.

[Woestijn impressie](#)

**Mediteren is geen bezigheidstherapie maar de methode om in de stadia van Verlichting open te bloeien en je wezen te realiseren.**

Mo El Bazi is coach en healer bij [Praktijk De Steen](#) waar eenvoud werkt en sterk jouw leven kan veranderen.



Facebook



Website



YouTube

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [de.steen.info@gmail.com](mailto:de.steen.info@gmail.com) toe aan uw adresboek.

