

10 daags programma

1^{ste} dag

Vlucht vanuit Oostende naar Sharm El Sheikh
Rit met jeep tot onze verblijfplaats

2^{de} dag

Thuiskomen op onze nieuwe plaats en bij onszelf
Programma overlopen
Strandwandeling, lichte activiteit

3^{de} dag

Voorbereiding op 4 daagse uitstap naar St-Catherine en de woestijn
Ontspannende activiteit

4^{de} dag

Vertrek naar St- Catherine 7u
Tocht en overnachten op de Mozesberg

5^{de} dag

Bewonderen van zonsopgang +/- 5u
Afdaling naar St-Catherine via het oorspronkelijke pad
Bezoek aan St-Catherine kerk
Bezoek aan Musea “geschiedenis over Sinaï woestijn”
Overnachten in woestijn

6^{de} dag

Wandeling door woestijn en canyon
Tweede overnachting in woestijn

7^{de} dag

Wandeling en activiteit in woestijn
Terugrit met stop in Nuweiba Stad
Avondeten in ons verblijf

8^{ste} dag

Ontspanning met lichte activiteit
Namiddagwandeling langs kust

9^{de} dag

Tocht naar Wadi Wish Wash en bezoek aan wonderbaarlijke “baarmoeder”
Feestelijke afsluiting

10de dag

Ontbijt
Terugvlucht vanuit Sharm El Sheikh naar Brussels airport

- *Mijn begeleiding start vanaf luchthaven in Oostende en loopt hele tijd door*

- *Elke dag maak ik tijd om een persoonlijk gesprek te hebben.*
 - *Iedereen krijgt zijn ruimte en vrijheid om met zichzelf bezig te zijn*
 - *We starten elke morgen rond 8u met geleide meditatie*
 - *Er is voldoende tijd om tussendoor te lezen, wandelen, snorkelen, alleen te zijn enz...*
- ““

De Sinaï woestijn is als een vader en moeder die over ons waken en ons begeleiden. Ik kan proberen dit uit te leggen maar jouw ervaring met de Sinaï woestijn zal zo uniek zijn dat ook jij woorden tekort zal komen.

””